

Bo Fritzberger

På konferencen talte Bo Fritzberger om forholdet mellem samfundsmæssige interesser bag danske skoves brug og landskabelige fremtræden siden 1805. Hvornår, hvordan og hvorfor blev skoven egentlig betragtet som "natur". Og hvordan omgås vi den mest "naturligt" i dag?

Når folk taler om at skulle ud i naturen mener de ofte at skulle på skovtur eller en tur langs vandet. Skoven og naturen er i dansk kultur i mange henseende synonyme og har været det i lang tid, og i dag taler man om naturforvaltning i forhold til skov, lysåbent landskab mm. i modsætning til andre værdier. Men den landskabelig variation har været tillagt andre værdier end noget rent naturvidenskabeligt hvis man går mere end 200 år tilbage. Landskabelig variation er de sidste 250 år blevet tillagt en æstetisk variation. Dengang kunne man godt lide varierede landskaber og landskabshaver, og her var det variationen der var på dagsordenen. Alt hvad der er skrevet om, bl.a. hvordan et godt landskab ser ud, har fra 1780-1820 understreget at de varierede landskaber var spændende, og landeveje og nåletræer var modbydelige. Så de samme værdier som vi i dag tillægger biodiversitet, har vi meget længe tillagt landskabet som mere æstetiske grunde. Det var af praktisk grunde de fleste mennesker bevægede sig ud i naturen - de skulle bruge noget i skoven, finde deres græssende dyr i skoven eller hente noget træ med hjem. Et praktisk materielt formål. Det var ikke bare for at gå i skoven.

Op gennem 1800 tallet bliver skoven i stigende grad synonym med naturen, og menneskets dominans over naturen bliver stærkere og stærkere. I dag er denne dominans ganske iøjnefaldende - mennesket gør mere og mere ved at ændre landskaber og fremmer tanken om at passe på, beskytte og frede naturen. Mennesket er blevet det mest afgørende for naturen, og påvirkningen af det ydre miljø er blevet så stærk at det ikke er til at se om det er mennesket eller naturen der aktører bag. Mennesket og naturen bliver i dag betragtet som et sammenhængende system. Derfor mener Bo Fritzberger at tvedelingen af mennesket og natur ikke holder. Det meningsløst at tale om naturværdi, naturskov og naturdrift. Man skal ikke bruge ordet natur som en joker, men man skal være konkret og sige hvad man vil have, hvorfor og til hvilket formål.